

« Ten Paradijze geleiden u de engelen ».

(Dodenliturgie)

DANKBAAR AANDENKEN

aan Mevrouw

Elodie - Maria KINDT

weduwe van de Heer

ADOLF VAN DER STICHELEN

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 16 juli 1900
en godvruchtig overleden in de Sint Franciscus-
kliniek te Opbrakel op 9 december 1983,
nadat ze de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving
ontvangen had.

Wie tijdens zijn leven, naar Jezus' voorbeeld,
ten dienste gestaan heeft van God, zijn dagen
doorbracht voor het goede en het geluk van hen,
die zijn naast-bestaanden werden, het wel en wee
van evenmensen hielp dragen, zo'n mens mag
reeds hier op aarde zich verheugen in een stille
en gelukkige levensavond.

Langs haar kinderen om heeft God zorg gedra-
gen voor deze oude moeder, zodat haar niets zou
ontbreken.

« Houd mij in leven, wees gij mijn redding, steeds
weer zoeken mijn ogen naar U ». Dit gebed zou
wonderwel passend geweest zijn bij haar, die door
het teken van haar grote tevredenheid, een rust,
een blijheid en een zekerheid uitstraalde die voor
haar omstaanders haar groot vertrouwen in de toe-
komst en in God vertolkten.

Moeder, hoe gaarne hadt gij ons allen rond u,
en hoe gelukkig waren wij in uw nabijheid. Wij
danken u voor uw stille, wijze levenslessen die gij
ons gegeven hebt, voor de weg in het leven die

gij ons getoond hebt. Uw verlangen om thuis de
hoogdag te ontvangen leerde ons dat gij tijdens
uw leven steeds overtuigd geweest zijt van Gods
tussenkost in ieder mensenleven. Moeder, den-
kend aan u en aan uw leven en hun eigen leven
overschouwend, besluiten uw kinderen op het ogen-
blik dat gij van hen heen gaat naar God toe :
« Niets gaat verloren van wat God ons in ons
moeder gegeven heeft ».



Robert en Angèle De Guismé-Van Der Stichelen,
kinderen en kleinkinderen,

Marcel en Gabriëlle Dauwe-Van Der Stichelen,
en kind,

Julien en Marie-Louise Cousserier-Van Der Stichelen

De families Kindt, Van Der Stichelen, Vekeman,
Fontaine - Van den Dooren,

danken U voor de
gebeden en deelneming in de rouw.

De Beiaard