

Wij geloven niet in een dode, maar in een levende "God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen,, (Efes. 4, 6)

Daarom reikt onze hoop, over dit leven heen naar onze eigen verrijzenis, omdat wij geloven "dat allen in Kristus zullen herleven,, (1 Kor 15, 22)

†

BID VOOR HET EEUWIG GELUK

van Mijnheer

## Emiel K I N D T

echtgenoot van Mevrouw  
Anna DE ROECK.

Hij werd geboren op 13 juni 1897 te St.-Maria-Oudenhove en verliet er deze wereld op 20 januari 1963, gesterkt door het sakrament der zieken.

Bij het einde van zijn opdracht heeft de Heer hem opgewacht. Hij is gegaan in bevolen dienst. Het kan ons misschien eigenaardig lijken deze woorden te horen bij het afsterven van iemand die reeds lang de mijnschacht heeft moeten verlaten om teruggetrokken niet meer te doen dan "ziek te zijn,,. Feitelijk heeft hij nooit opgehouden te werken. Alleen zijn opdracht was veranderd. In plaats van onder her bevel en de leiding te staan van een ploegbaas in de mijn heeft God hem rechtstreeks in zijn dienst genomen. Een zware dienst, die hij edelmoedig heeft gedragen. Niet alleen heeft hij zijn ziekte moedig, lijdzaam en onderdanig aan zijn Heer verdragen, hij stichtte elkeen die hem kwam bezoeken, want wie zou in zijn bijzijn durven klagen hebben over hetgeen hij had door te staan? Een blik van Emiel was genoeg, een begrijpende blik, die de klager zou beschaamd hebben gemaakt. Hij moest dan niet veel zeggen, zijn schamele aanwezigheid sprak overduidelijk.

In bevolen dienst, Emiel, zijt ge gegaan. In u missen wij voortaan iemand, die ons door zijn voor-

beeld kon duidelijk maken dat men stil kon gelukkig zijn, ook als men zoveel verlangens moet prijsgeven. Vraag gij dan uw Bevelvoerder dat Hij ons helpe uw levensles nooit te vergeten. Laatst nog zag ik uw blij gezicht, want daar stond het mooie beeldje van St. Barbara: "Ik Heb het gekregen van de mijnwerkers,, zegde gij. Dat eenvoudig gebaar van die mensen deed u elk ander tekort vergeten.

Moge ieder gedachte aan Emiel een hoogtepunt vinden in onze bede bij God voor hem :

O God,  
die U steeds neerbuigt over ons,  
nederig smeken wij U  
ten gunste van uw dienaar Emiel,  
die ge nu uit deze wereld hebt laten wegne-  
men.  
Laat hem niet terecht komen in de handen  
van de vijand,  
maar beveel uw heilige engelen  
hem tot uw woonst op leiden.

### De Families

KINDT,  
VAN TURTELBOOM,  
DE ROECK,  
VEKEMAN,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.

Uitg. J. Eeckhout, St.-Maria-Oudenhove