

«Het is een troost, als wij van God mogen hopen en verwachten, dat Hij ons weer doet verrijzen.»
(2 Mekk. 7, 14)



GEDENK IN VROOMHEID

Mijnheer

GASTON KINDT

echtgenoot van Mevrouw

ANNA VEKEMAN

geboren te Roborst, de 24 juni 1899 en godvruchtig overleden te Velzeke, de 1 december 1965, gesterk door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

—
"De Heer weet in zijn heilige wijsheid, dat ik de gruwelijkste pijnen in mijn lichaam verduur, maar dat ik ze uit ontzag voor God graag lijd in mijn hart." (2 Mekk. 6, 30)

Om Gods heilige wijsheid, die altijd alles ten goede keert, laat de rechtgelovige christen zich niet verleiden tot de verbitterde vraag:

"Waarom blijven de bozen in leven, worden ze oud en groeien kracht?"

(Job. 21, 7)

Het lijden, soms onmenselijk zwaar, blijft Gods geheim. Maar het woord van de Heer Jezus over zijn eigen lijden en dood leert ons dat het niet vergeefs is.

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: «Zo de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen; maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.»
(Jo 12, 24.)

Heer, Gij zijt Heer en Meester van leven, heilig liefdevuur voor alle mensen.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en familie, ik dank U voor uw genegenheid en uw zorgen, moge de Heer U daarvoor mild belonen, ik vraag U nog uw gebed als laatste uiting van uw goedheid, die gij mij zovele jaren hebt betoond. Vaartwel, ik vergeet U nimmer.

—
Mevrouw Gaston KINDT, geboren Anna VEKEMAN,

Mijnheer en Mevrouw Albert VAN TRAPPEN-KINDT en kind Monique,

Mijnheer en Mevrouw René KINDT-CARON en kinderen Nelly, Magda, Lydia, Patric en Serge,

Mijnheer André KINDT en kind Rita,

Mijnheer en Mevrouw Albert COPPEJANS-VERMASSEN en kind Christelle,

Mijnheer en Mevrouw Willy VERHEYDEN-VAN TRAPPEN,

De families KINDT, VEKEMAN, WITTEBROOD, SPRANGERS en de familie ABBEEL,

zijn zeer erkentelijk voor
Uw blijken van innige deelneming en DANKEN U.