

Dit moge U blijvend doen gedenken de schone ziel van
de Heer

GEORGES KINDT

echtgenoot van Mevrouw

IRMA DE TEMMERMAN

geboren te Everbeek, op 20 mei 1907,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
op 17 april 1969,

voorzien van de H. Olie en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart
en van de Brankardiers-Mijnwerkers.

Zachtmoedig is deze man in de Heer ontslapen in ons midden. Zijn taak is volbracht. Hard heeft hij gewerkt. Het labeur en de afmatting in de donkere mijn heeft hij doorstaan.

Het laatste jaar van zijn leven werd door ziekte getekend; ditmaal doorstond hij de hitte van de koorts en de afmatting van de pijn.

Zo is zijn ganse leven één offer geworden. Moge de Heer dit offer aanvaardden tot lof en eer van zijn naam en tot welzijn van ons en zijn H. Kerk.

Geliefde echtgenote, zwaar drukt U mijn heengaan; U waart zelf niet sterk, maar met onvermoeibare wilskracht stond gij mij ter zijde, bij tegenspoed waart gij mijn steun en opbeuring, heb dank om uw innige liefde, blijf een goede herinnering aan mij bewaren. Tot weerziens bij God.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families KINDT,
DE TEMMERMAN,
GODDIJN,
HAESEBROECK.