

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen. ! (100 d. afl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Helena KINDT

echtgenoot van Mijnheer

Polydoor Van Turtelboom

geboren te St Gooriks-Oudenhove, den 19 Maart 1889 en godvruchtig overleden te St Maria-Oudenhove den 22 December 1945.

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Onverbiddeijk is de dood, die de moeder van haar huisgezin scheidt en de banden der teederste vriendschap verbreekt. Doch Gods H. Wil geschiede en zijn H. Naam zij gebenedijd.

Wat schoone hoop ligt in haar dood gebroken. Wie zal genezen de onverbiddeijke smart waar haar echtgenoot en kinderen aan lijden. Hij die haar sloeg, want hij leert te gelooven in het zalig uitzicht van het eeuwig wederzien. Hij is de God aller vertroosting.

Zij was de kroon, de troost harer kinderen. Deze kenden en smaakten immers hoe groot hare zorg, hare liefde, hare verduidigheid was.

Bemide echtgenoot, zeker, de slag die u treft is hard om dragen. nog vele jaren hadden wij in innige vrede en geluk samen kunnen leven voor elkander. God heeft het anders gewild. Stel uw betrouwen in Hem. Hij zal u helpen. Ik ben gelukkig bij God, daar zal ik voor u bidden.

Lieve kinderen en kleinkinderen, doet hetgeen gij van mij gehoord en gezien hebt en de God van vrede zal met u zijn. Bemint elkander en weest mij indachtig in uw gebeden en H. Missen.

Bid de vier akten.

Dr. L. Jooris-Brewaays V Aelbrouckstr. 13 Sottegem



De familiën KINDT en VAN

TURTELBOOM

danken U voor de blijken van deelneming hun bewezen bij het overlijden van

Mevrouw Helena KINDT.

