

« Het leven is... geen vrede alhier,
geen wapenstilstand vragen :
het leven is de kruisbanier
tot in Gods handen dragen ! »

G.G.

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Henri KINDT

echtgenoot van Maria DE ZITTER.

Geboren te Zegelsem op 25 februari 1921
en godvruchtig overleden in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 7 mei 1985,
gesterkt door de HH. Sakramenten.
Oudstrijder 1940-1945
Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Vlak voor vredesdag 8 mei is deze robuste
man ter eeuwige ruste overgegaan.

Alle leven keert vroeg of laat naar God,
onze Vader, terug.

Geboren en getogen in ons landelijk mid-
den groeide Henri uit tot een bonk van
een man. Sterk als een eik bloeide zijn
huwelijksleven vruchtbaar open en als vader
zorgde hij mede als « jan met de pet »
voor een eigen warm nest op de geze-
gende Pottenberg. Een riet buigt voor de
wind, maar Henri niet, want hij had de
zware last op zich geladen een eerlijk man
te zijn : goed van hart, met een ruwe
schors, platweg, zonder papierke stond hij

achter zijn woord, zonder het achteraf in
te slikken. Hij werkte zich op tot kanton-
nier van T.M.V.W. Een aanslepende kwaal
velde deze pensioengerechtigde ongenadig
maar tot het einde toe bleef hij zichzelf.
« Ik ga sterven » zei hij manmoedig... en
zo werd zijn kruis een nieuwe tak aan de
levensboom van Kristus' kruis !

Wij bidden U, Heer, voor Henri, die nu
uit onze wereld is weggevallen. Wij dan-
ken U voor alle genegenheid die van hem
is uitgegaan, voor al het goede dat hij
ook verrichtte. Wij smeken dat hij gelou-
terd door het lijden in volle bewustzijn de
eeuwige vrede als beloning mag ontvangen.
In het familiehuus is nu een lege plaats.
Een stoel, een zetel, zijn de stille getui-
gen van een vader die met zijn geliefde
echtgenote instond voor een kroostrijk ge-
zin, voor kinderen en kleinkinderen. Wat
echte liefde is, sterft niet, noch in uw
kinderen, die rechttop moesten gaan, noch
bij uw trouwe vrienden en bureu.
Rechtvaardige Jozef, bescherm ons en de
H. Kerk.

De families KINDT, FOUQUET, DE ZITTER,
DE BOURDEAUD'HUY,
danken U voor uw medeleven.

Begr.-Crematies A. Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel