



Wij gedenken dankbaar en vroom  
MEVROUW

**Jeanne KINDT**

echtgenote van de Heer

**Albert DEPRez,**

geboren te Everbeek op 10 september 1924 en  
godvruchtig overleden te Brakel in de  
St.-Franciscuskliniek op 11 juli 1976,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de St.-Jozefsgilde.

Het leven op aarde is slechts één vorm  
van ons bestaan. Zoals het leven vóór de  
geboorte een bestaanswijze is verschillend  
van die na de geboorte, zo is het leven na  
de dood ook anders dan ons huidig bestaan  
op deze wereld. De ene levenswijze is ech-  
ter een voorbereiding, een aanloop naar een  
andere.

De dood is als het ware de poort langs-  
waar men binnentreedt in de eeuwigheid.

Onze dierbare overledene is plots maar niet  
onvoorbereid overgegaan naar het eeuwig le-  
ven. Door haar liefde tot God en haar me-  
demensen heeft zij zich best voorbereid om  
met allen in de eeuwigheid te kunnen samen-  
leven. Zij was immers een meevoelend goed  
mens. Moge God haar nu de volheid van

het geluk schenken en laten wij haar blijvend  
gedenken in gebed en gedachten.

Mijn lieve echtgenoot, ik dank u voor uw  
zorgen en inspanningen om mijn leven aan-  
genaam en mijn ziekte draaglijk te maken.

Dierbare kinderen, u dank ik voor uw ge-  
negeheid. Mijn heengaan is vrij plots ge-  
weest en maakt u weemoedig, maar de ze-  
kerheid dat ik zal voortleven en wij van  
elkander zullen blijven houden, al is het an-  
ders dan op deze wereld, moge voor u allen  
een troost zijn.

**Namis : zondag 12 september te 9 u. 30.**

De families KINDT, GODIJN, DEPRez,  
LAUWERS,

**danken U zeer oprecht voor uw bliken  
van kristelijke deelneming.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek