

*Uw naam in die bloemen!
Uw naam in de horizon!
Ergens bij God begonnen
én eindigend
bij mijn moeder!
Vaders dood opnieuw aanvoelen
in ons kort bestaan...
Vandaag nog geef ik u
bloemen... Moeder.*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

Maria Martha KINDT

weduwe van de Heer
Pieter Jozef DE PREZ

Zij werd geboren te Rozebeke
op 17 november 1914
is overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth te
Zottegem op 25 augustus 2000.

De families Kindt - De Prez - Van Driessche
en Brusselman danken U voor uw aanwezig-
heid en blijken van medeleven.

Laat haar graf ...geen droefheid brengen...
Schuif wat bloemen naar mijn moeder toe
én zaai gebeden om tot rust te komen;
Och, laat haar graf geen droefheid zijn.
Hoe hard nu moeders afscheid is,
vannacht komen nog dromen...

Weet dan hoe iedere liefde sterker is
dan scheiden, dan achterlaten
van geliefden; moeder geeft als erfenis
het leven zelf, totaal gevuld - als honingraten -
met hoop én goedheid die zó goddelijk zijn.
a. suenaert

*Herhalen mijn ervaren kan ik niet;
maar liever dan verweningstederheid,
en liever dan een foto die verslijt,
bewaars ik nog van u ... mijn eerste lied*

Rouwl. Fun. B.V.B.A. RAOUL, Brakel, Tel. 055/42 24 49