

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen!

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

OCTAVIE K I N D T

weduwe van Mijnheer

**ALOIS MEERSCHAUT**

Geboren te St-Blasius-Boekel, de 5 Juli 1872, en godvruchtig aldaar overleden de 16 Juli 1955.

Versterkt door de H H, Sakramenten der Stervenden. Zij was een voorbeeldig lid van den Bond van het H, Hart, de Wekelijkse Kruisweg en H. Rozenkrans.



Diep is de wonde die Gij ons toebrengt, o Heer! doch wat ons troost, is dat Gij onze Vader zijt.

Van de duurzame afgestorvene mag men zeggen, dat zij, gelijk de sterke vrouw van het H, Schrift, kostbaar was boven alle schatten; standvastigheid en welvoegelijkheid waren haar gewaad. Zij opende haar mond om wijsheid te spreken, en behandelde haren evenmens met zachtmoedigheid en openhartigheid. Bedeeld met een medelijdend hart weende zij met hen die in droefheid waren. Ook zal haar aandenken in zegening blijven.

Gelukkig was zij op haar sterfbed door haar kristelijke onderwerping aan de Wil des Heren, en door de zalige vertroosting van den heiligen godsdienst.

Mijn dierbre Dochters en Schoonzoons en Kleinkinderen stort geen nutteloze tranen op mijn graf, maar doe een vloed van gebeden. Immers onze vereniging is niet verbroken; lichamelijk gescheiden blijven wij voor eeuwig door liefde verbonden. Hierboven met vader in de Hemel hoop ik U allen weer te zien.

Genadige Jezus, geef aan de ziel van uw dienares OCTAVIE, de eeuwige rust, en dat het eeuwig licht haar verschijne,  
7 j. en 7 q.af.



Mr en Mw Albert VAN WAMBEKE-MEERSCHAUT  
en kinderen;

Mr en Mw Alois BOUSARD - MEERSCHAUT en  
kinderen;

Mr en Mw Camiel DOSSCHE - MEERSCHAUT en  
kinderen;

De Familiën KINDT, BAELE, MEERSCHAUT en  
DE ZUTTER,

*Zeer gevoelig voor de blijken van  
kristelijke deelneming hun betoond  
bij het overlijden van hun dierbare  
afgestorvene*

DANKEN U.

---

Druk Oct. Schautteet-De Keyser, Trapstr. Tel. 263