

"Vader in uw handen beveil ik mijn geest.,, (lijdensevangelie)



Bid voor de ziel van

**Mijnheer Petrus-Jozef KINDT**

echgenoot van

Mevrouw Maria-Louisa DENIJS

geboren te St.-Blasius-Boekel de 25 april 1898 en er  
godvruchtig overleden de 7 oktober 1968.

Gesterkt door het sacramet der zieken en der stervenden.  
Lid en oud-ijveraar van de H Hartbond, lid van de Voort-  
planting van het Geloof en van de conferieën van de H.  
Blasius en de H. Margarita.

Met dit afsterven verdwijnt uit ons midden een zeer  
goed mens, een man van plicht en van oprechte eerlijkheid,  
een zorgzame huisvader en een voorbeeldig christenmens  
die ronduit voor zijn katholieke overtuiging uitkwam.

Wie Petrus als vriend gekend heeft, en onder zijn vrienden  
rekende hij ook de priesters, is getuige geweest van zijn  
oprechte genegenheid, zonder berekening, milddadig en  
steeds bereid te helpen.

Het voorvaderlijk geloof was zijn houvast in het  
leven. Zijn parochiekerk, ons aller vaderhuis, lag hem nauw  
ter harte. Hoeveel uren heeft hij er niet doorgebracht in  
dienstbaarheid of in vroom gebed?

De dierbare overledene hield veel van het leven tot in zijn  
ziekte toe. Hij hoopte... Des te groter was het offer dat hij  
bracht van zijn leven, en hij deed het op een stichtende  
manier. Met diepe vroomheden en onderworpenheid aan Gods  
Voorzienigheid ontving bij de heilige Sacramenten. Hij voel-  
de zich veilig in Gods handen en in de zorg waarmee zijn  
liefhebbende vrouw en kinderen hem omringden. Wellicht  
heeft de Heer hem reeds verwelkomd in het eeuwig leven:  
"Kom goede en getrouwe dienaar, neem bezit van het rijk  
dat U is voorbereid." (evangelie)

Mijn dierbare echtgenote en kinderen, heb dank om uw  
liefde en om de vele zorgen. Moge O. L. Heer U hiervoor  
vergoeden. Blijf mijn voorbeeld volgen.

Mijn lieve kleinkinderen, ge weet hoeveel ik van U hield.  
Denk dikwijls aan uw Pépé in uw kinderlijk gebed.

Mijn beste schoonmoeder, zusters, broers verwanten en  
vrienden, ik dank U om uw genegenheid en gebed. Aan  
allen vaarwel in dit leven en tot weerziens in het eeuwig  
vaderhuis.

H. Maria, Koningin van de Rozenkrans, bid voor ons.

De families:

KINDT, MAROL, DENIJS en SCHAMP.

danken U voor uw gebeden en uw blijken van deelneming  
in hun rouw.

---

Uitg. A. Schietecatte, koster, Sint-Blasius-Boekel