

Herinnering

aan een goed mens

Willy - Camiel - Simon KINDT

geboren te Nederbrakel op 2 augustus 1928. In totale overgave aan Gods Heilige Wil en gezalfd met Zijn Heilige Sacramenten is hij naar de Vader teruggekeerd op 21 augustus 1982 in de St. Franciscuskliniek te Brakel.



Voor uw gebed en medeleven in hun rouw,
danken u de families

KINDT - DE FRENE.

Begravenissen Pieteraerents, Tenbosse 24, Brakel
Drukk. De Vos, 9572 Lierde - ☎ (055) 42 26 41

De Heer van het leven, heeft Willy zijn ganse leven begeleid.

Diep doordrongen van verantwoordelijkheidsgevoel en christelijke naastenliefde, eeuwige waarden die als een rode draad door zijn ganse leven liepen. Bescheiden en nederig, heeft hij deze waarden altijd en overal toegepast.

Zijn broeders, zuster, nichtjes, zijn ganse familie hadden het geluk zo een ingoed mens, en een wijs man, jaren lang in hun midden te hebben. Een doorstromende bron van vreugde, liefde en goedheid.

Dapper als niet een, heeft hij vele jaren met moed en optimisme, zonder klachten zijn zware ziekte gedragen.

In al zijn lijden, vond hij zelf nog de woorden van troost en hoop en toverde weer een lach in de droefheid.

Willy, wij zullen uw lach en goedheid missen ; de tijd heelt alle wonden, maar deze zal lang blijven branden.

En toch zal de vreugde van U onder ons te hebben gehad, voor immer ons hart blijven opwarmen, als een steun en blijvende kracht, om die goede mens die gij zijt.

Wij willen het van de daken schreeuwen, het is te vroeg, het is onrechtvaardig, dat U ons verliet.

Maar het geloof van ons vaders, troost en verlicht ons met Jobs woorden, « God gaf, God nam, Zijn naam zij gezegend ».

In de zekerheid, dat God uw zwakheden heeft vergeven, dat u op ons wacht in de eeuwigheid, bij de Vader, van alle levenden, samen met allen die ons voorafgingen in het licht van Christus.