

De Heer is verrezen, alleluia, alleluia !



BID VOOR DE ZIEL  
van de heer

**Albert KINT**

weduwnaar van mevrouw **Martha SCHAMP**

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 8 februari 1900 en, er wonende, overleden in het St.-Elisabethziekenhuis te Zottegem op 23 mei 1982

Gesterkt door de sacramenten.

Lid van de H. Hartbond, van de Voortplanting van het Geloof en van de Kristen bond der gepensioneerden.

Geboren in het begin van deze eeuw heeft Albert nog moeilijke tijden gekend : tijden waarin het niet zo gemakkelijk was als nu om zijn kost te verdienen. En toch heeft hij met levensmoed en werklust - en lange tijd als weduwnaar - goed gezorgd voor zijn gezin. Hij was een voorbeeldige vader die zijn kinderen in het voorvaderlijk geloof voórging en met tevredenheid mocht zien dat zij zijn voorbeeld volgden.

Meer dan een halve eeuw heeft de dierbare overledene mogen doorbrengen in het huis waar hij ingetrouwd was. Na het al te vroeg afsterven van zijn goede echtgenote Martha werd hij in zijn oude dagen met de beste zorgen omringd door zijn zoon en schoondochter met hun kinderen. Het zal het gezin varen nu Vader en Grootvader er niet meer is. Aan dit gelukkig samenzijn in de Eesstraat is nu vrij plots een einde gekomen. Na nog enkele weken doorgebracht te hebben in het ziekenhuis, waar aan hem eveneens de beste zorgen werden gewijd samen met de vele be-

zoeken van de zijnen, is Albert na het kruis van zijn lijden de eeuwige paasvreugde binnengegaan. Zo verhoplen we want hij was een gelovige goede christenmens en Onze-Lieve-Heer heeft gezegd : "Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven".  
(Evangelie)

Dierbare kinderen en kleinkinderen, hebt dank om uw toewijding en zorgen om mij. Wij blijven in de Heer verbonden. Gedenkt mij in uw zondagsmis

Beste zusters, verwanten, geburen en kennissen, medeleden van de K.B.G., ik dank u eveneens om uw genegenheid, om uw medeleven en om uw gebed.

Vaartwel en tot weerziens in het hemels vaderhuis.

-----

De hoogmis-namis zal opgedragen worden in de parochiale kerk te St.-Blasius-Boekel op zondag 30 mei 1982 te 9.30 u.

-----

Robert en Elvire KINT-LEYMAN  
en kinderen,  
Robert en Madseine PRAET-KINT,  
kinderen en kleinkinderen,  
De families KINT - MAROL - SCHAMP en  
LECLERQ,

danken U voor uw bliken van deelname in hun rouw en gebeden.

---

Drukk. Darragas - Uitg. Schietecatte - Zwalm