

God, Gij zijt mijn aanvang en mijn einde, daartussen
ligt naar U de tocht,
steeds ongemeten, steeds in nevel tot aan de aller-
laatste bocht,
een weg van jubel en verlangen, van afscheid, aarzel-
ing en pijn,
met onverwacht vertrouwde sporen van stappen die
de Uwe zijn.
Bij elke pauze weer ontwordeld, uit eigen klein geluk
gelicht,
voel ik mijn wezen aangezogen naar Uw oneindig
vergezicht.

(Zr.M.Christina)

+

Gedenk in uw gebeden

MEVROUW Bertha KINT

weduwe van de heer

Alois VAN WAMBEKE

geboren te St-Blasius-Boeckel op 5 juni 1902

en godvruchtig overleden te Zottegem

op 25 februari 1989.

Gesterkt door de H. Sakramenten.

Haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren.

De families Kint - Schamp - Van Wambeke - Coes-
sens danken U oprecht voor uw welgemeende blij-
ken van medeleven, gebed en deelneming.

Ze woonde nog steeds waar haar ouders ook woon-
den en nu woonde haar zoon en schoondochter, die
met toewijding voor haar zorgden, bij haar. Ze heeft
de oorlog en de vrede zien overwaaien het wisselen
van de seizoenen.

Ze nam geen deel meer aan het actieve leven van
onze gemeenschap. Enkel nog vanachter het raam
of in de deur keek ze eens naar de drukte op straat.
De ouderdom en de zwakke gezondheid tekenden
haar laatste jaren.

De meesten kennen haar enkel als de moeder van
iemand die zich zeer toegewijd inzet in school en
sportwerking op onze parochie.

Wij noemen kinderen naar hun ouders en ouders
naar hun kinderen.

In het regelmatig ontvangen van biecht en
H.Communie en in haar gebed zocht zij naar de
diepste zin van het leven, richtte zij haar leven op
God.

Bij haar graf maken wij het teken van het H. Kruis;
het teken van lijden en sterven het teken van hoop en
verrijzen van nieuw en onvergankelijk leven met
God in de eeuwen der eeuwen. Amen.

De namis zal opgedragen worden op zondag
12 maart 1989 te 9 uur.

Begrav-funerdruk. R.De Pauw Zwalm 055/49.90.12.