

Maria is de moeder Gods en zal in Gods voorzienigheid voor heel het volk bemiddelen bij Zijn genade, zij is de eerste onder ons om van zijn heiligheid het levend beeld te zijn. (uit de mistekst van 8 dec.).



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER
Danny KINT

zoon van Robert Kint en Elvyre Leyman

Geboren te Oprakel op 16 mei 1958 en plotseling thuis overleden in Sint-Blasius-Boekel op zaterdag 28 november 1992, gesterkt door het H. Oliesel in extremis.

Terwijl in de kerk de tekst van de 1^e zondag van de advent gelezen werd « wees waakzaam, want ge weet niet op welke dag of uur de Heer komt » is voor hem het moment volbracht, zijn taak op aarde voltooid. Terwijl hij nog geschikt was naar de mis te komen, waar we hem trouw op zijn plaats zagen, plichtsgetrouw, zijn levend duidend.

Het zo plotse en onverwachte, kunnen we moeilijk verwerken. Voor velen was hij een zeer stille jongen, een mens van weinig woorden, beleefd en wat teruggetrokken. Elkeen heeft zijn gaven en beperktheden meegekregen. Ook Danny moest door het leven met de gaven en beperkingen die het leven hem hadden opgelegd.

Hij deed zijn best op zijn werk en was thuis gewillig om de taken in het huishouden te helpen dragen. Door de dood van zijn vader, twee jaar terug, had hij zeer veel verloren.

De steun, hulp en geborgenheid die hij bij zijn goede vader vond moest hij erg missen.

Veel tijd en belangstelling had hij over voor het stipt bijhouden van zijn favoriete hobby's, vroeger de top tien van de zangers, later zijn grote interesse : het voetbal, waar hij veel vrienden had. Hij hield nota's bij in zijn boeken over de plaatselijke ploeg maar ook over zijn favoriete ploeg waarvan hij de wedstrijden volgde, een deel op TV maar ook als hij kon op het veld, zelfs in Frankrijk was hij onlangs nog gaan kijken.

Iets zeer belangrijks voor hem was zijn bedevaartreis naar Lourdes, samen met zijn moeder. Hij wou nog teruggaan. Het had hem zoveel gezegd die bedevaart tussen die vele mensen, elk met hun eigen zorgen en problemen, daar bij Onze-Lieve-Vrouw. Hij was zeer dankbaar voor die ervaring die hem zoveel goeds had gedaan.

Pas drie weken geleden was hij, fier en bezorgd, peter bij de doop van Anouchka. Het kind zal zijn peter maar kennen van horen over vertellen.

Het leven gaat zo vlug en neemt zo'n onverwachte wendingen. Zijn moeder, familie en vrienden zijn getroffen door groot verdriet en zullen zijn jonge leven, dankbaar om de mooie momenten, in hun herinnering bewaren.

Bedankt Danny voor alle vriendschap.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

De families Kint - Leyman danken U voor uw gebed en medeleven in hun rouw.

De namis zal opgedragen worden op zondag
27 december 1992 om 9.00 uur.

Rouwleiding : «Funeralia» Noordlaan 81 - Zwalm

