



BID VOOR DE ZIEL VAN  
DE HEER

**Emiel, Albert KINT**

echtgenoot van Mevrouw

**Rachel HOEBEKE**

geboren te St.-Blasius-Boekel op 26 juli 1905 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde  
in het O.-L.-Vrouweziekenhuis op 9 mei 1990,  
gesterkt door de HH. Sakramenten van de Kerk.

Mevrouw Rachel HOEBEKE, zijn echtgenote,

De Heer André KINT, zijn zoon,

De families KINT, DE SPIEGELEER, HOEBEKE en  
SCHAMP,

danken u van harte voor uw aanwezigheid,  
uw gebed, en uw blijk van deelneming.

---

Begr. Fun. D'Hondt, Dijkstr.-Lindestr., Oud.

Als een kaars tot op het laatste restje opgebrand is zijn leven smeulend uitgedoofd. Wij blijven achter met de pijn om het afscheid waarin dan toch weer vele herinneringen levend worden.

En deze herinneringen stemmen ons dankbaar omdat hij een goede echtgenoot en vader was, die hard heeft gewerkt voor wie hem waren toevertrouwd, plichtsetrouw en rechtschapen. Het werd hem gegund aan de zijde van zijn echtgenote en zijn zoon een gezegende ouderdom te bereiken. Enkele jaren geleden vierden ze hun gouden huwelijksjubileum. Vele jaren die zij in wel en wee, in vreugde en leed, voorbeeldig hebben aangewend.

Nu de Heer hem tot Zich heeft geroepen en in Zijn Liefde opgenomen, weten wij dat hij over de dood heen verbonden blijft met allen die hem dierbaar waren en waarvoor hij zich zijn leven lang heeft ingezet.

Geliefde echtgenote, wij kunnen in dank terugblikken op de lange weg die we samen hebben afgelegd over alle hindernissen heen. Hierbij waart gij altijd, en vooral in de laatste jaren mijn oprechte steun. Ik blijf u in erkentelijkheid en in liefde nabij.

Dierbare André en familie, bidt voor mij en weest verder voor moeder een steun in haar levensavond.

Dat hij ruste in vrede.

Namis : op zaterdag 2 juni 1990 om 18 uur.

---

Drukkerij Vandevelde, Oudenaarde