

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.

† TOT ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mevrouw

LEONIE KINT

weduwe van Mijnheer

PIETER RASSCHAERT

Geborente Elst, den 30 Augustus 1860 en godvruchtig
overleden te St-Blasius-Boekel den 9 Januari 1949
Versterkt door de troostmiddelen O. M. de H. Kerk.

Lid van de Voortplanting des Geloofs.



Zij was eene sterke vrouw, die eene uitmuntende
zorg droeg voor haar huisgezin, het wel bestuurde en
haar brood in ledigheid niet heeft geëten.

(Prov. 31)

Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God, ver-
meed het kwaad en volhardde in de onschuld.

(Job. 23 - IIV 112)

Hoe zoet en hoe troestrijk is het niet voor eene
goede moeder in de uur der dood te denken, dat zij
al hare plichten moedig heeft gekweten, en dat zij in
de armen van den godsdienst overlijdt, omringd van
haar talrijk kroost die haar allen gelijk bewenen om-
dat zij allen gelijk door haar bemind waren.

Teergeliefde Kinderen, Kleinkinderen en Familie,
bedankt voor uwe liefderijke zorgen. Troost u en bidt
voor mij, onze scheiding zal niet eeuwig duren. Wij
zullen malkander wederzien in den hemel.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d. a.



De familiën KINT;

De familiën RASSCHAERT;

De familiën DE BOCK;

De familiën DE SMET.

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond
bij den smartvollen rouw,
die hen zoo diep treft.