

Geloofd zij Jezus-Christus !

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Odette KINT

echtgenote van de heer Marcel MEULENIJZER

geboren te Sint-Blasius-Boekel, de 11 februari 1932
en er wonende godvruchtig overleden in het A.Z.
te Gent, de 10 januari 1977,

resterkt door de sacramenten

Lid van de H. Hartbond, van de katholieke landelijke Vrouwengilde en van het Genootschap van de Voortplanting van het Geloof.

— — —
Een jaar geleden was Odette nog een gezonde, vriendelijke, hartelijke, diep-christelijke jonge vrouw. Enkele maanden geleden is haar gezondheid weggeval-
len. Tot op de laatste dag is ze vriendelijk, hartelijk, diep-christe'lijk gebleven...

Men heeft alles geprobeerd om haar leven te red-
den. Medische hulp heeft niet mogen baten, tenzij om
haar lijden te verlichten. Ook om hulp van hierboven
werd vurig gebeden en geijverd. Ook te vergeefs? Neen,
ons gebed is nooit te vergeefs. Haar tijdelijk leven is
afgebroken voor een eeuwig gelukkig leven.

We hadden het liever anders gezien. We stellen
ons de vraag: waarom zo vroeg? Waarom zo een
jonge, brave, godsdienstige vrouw terwijl anderen...?
We weten het niet. Onze Lieve Heer weet waarom.

Haar man, haar vader en moeder treuren het
meest om haar, en met reden. En ze stellen met ons
deze vragen. Zij en wij vinden geen antwoord. Zij
treuren, "maar zij treuren niet als mensen zonder ge-
loof" (H. Paulus) omdat zij zelf, gelijk hun lieve
Odette, diepgelovig zijn.

Als geen andere heeft de dierbare overledene tot
op het laatste haar moed geput in haar geloof en in
haar veelvuldige, zelfs dagelijkse communie in het
ziekenhuis.

Dierbare echtgenoot, we zijn in alle levensom-
standigheden in de handen van de Heer. Blijf uw roed
halen bij Hem. Moge Hij Die wij geprobeerd hebben
samen altijd trouw te dienen u belonen om uw vele
zorgen en liefdevolle attenties.

Dierbare vader en moeder, nu neemt ook uw laat-
ste kind dat u overbleef afscheid van u. Niet voor
eeuwig. De Heer van leven en dood schikt tenslotte
alles ten beste voor de zijnen. Dank om alles.

Dierbare schoonouders, schoonbroers, schoonzusters
en verwanten, dank om uw genegenheid en om uw me-
deleven met ons gezin thuis bij mijn ziekte en afsterven.

Aan allen, ook aan de geburen en aan de vrien-
den op het werk: dank, vaarwel en tot weerziens in
het hemels Vaderhuis.

H. Hart van Jezus, ontferm U over ons!

Onze Lieve Vrouw van Lourdes, bid voor ons!

— — —
De echtgenoot, de ouders, de schoonouders, de schoon-
broers, schoonzusters en de verwanten, danken om
uw gebeden en blijken van medeleven bij het af-
sterven van onze lieve Odette.

Druk. Darragas, uitg. Schietecatte, Munkzwalm