

*De rechtvaardige sterft niet;
hij slaapt zachtjes in om te ontwaken in de hemel.*



Bid voor de ziel van
DE HEER

KINT ROBERT

echtgenoot van Mevrouw LEYMAN Elvire

Geboren te St.-Blasius-Boekel op 11 augustus 1925
en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth kliniek
te Zottegem op 15 april 1990. Gesterkt door het
H. Sacramenten der Zieken.

Bestuurslid van K.V.G. - A.C.V. - C.M.

*Lid van Ziekenzorg en
verscheidene andere verenigingen.*

Lid van de H. Hartbond.

Goede God, nu staan we verrast en verslagen. Van-
daag, op Paasdag is hij, die zo graag leefde, werkte en
nog wat voor de toekomst bouwde, van ons heenge-
gaan. We weten niet waarom, maar we beseffen eens
te meer, dat een mens plannen kan maken, veel ver-
zamelen, veel dromen, maar overal staan grenzen.
Een goede vader was hij, die zijn kinderen echt graag
zag. Een goede echtgenoot en vooral een goed mens,
bereid, zo ver hij kon, iedereen te helpen. Met genegen-
heid sprak hij over zijn overleden vader, een mens met
respect en eerbied voor hen, die ons zijn voorgedaan.
Moedig heeft hij zijn tegenslagen gedragen; de handi-

cap en de voorbijgaande pijn, toen de ziekte hem on-
aflatend teisterde.

Hij was een Christen mens, daarnaar wilde hij zijn le-
ven schikken, zo ontving hij in de Goede Week de Paas-
communie. Voor hen, die hun lijden met Christus heb-
ben gedragen is er de hoop van het Evangelie, dat zij
ook met Christus mogen delen in het Mysterie van Pa-
sen. Daarom kunnen wij U vandaag zoveel danken,
voor zoveel goedheid en werkkraft die leefde in pa.
Hij was steeds zo bezorgd voor zijn werk en zijn gezin.
Mijn dierbare echtgenote en kinderen, dank om zoveel
zorgen en liefdevolle genegenheid met dewelke ge mij
de laatste weken, dag en nacht, hebt bijgestaan. Ons
afscheid is niet eeuwig. Mijn kinderen, wees mijn laatste
goede raad indachtig: «Zorg goed voor ma». Mijn lie-
ve kleinkinderen, graag nog had ik u verder zien op-
groeien, maar de mens wikt en God beschikt. Dierba-
re zuster, schoonzusters, schoonbroers en verwanten,
gedenk me met de mijnen in uw gebed. Heb dank om
uw genegenheid en medeleven in de rouw. Aan allen,
ook aan geburen en vrienden, vaarwel en tot weerziens
in het Hemels Vaderhuis.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes,
bid voor hem en voor ons.

De hoogmis-namis zal opgedragen worden in de
parochiale kerk te Sint-Blasius-Boekel op zondag
29 april 1990 om 9.00 uur

De families KINT-LEYMAN danken u voor uw
medeleven en gebed.

Rouwcenter pvba Funeralia, Noordlaan 81 te Zwalm
Drukkerij Van Overmeire - Horebeke - 055/45.60.87