

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



Gedenk in uw gebeden

de ziel van Mevrouw

**Valentine-Leonie KINTS**

weduwe van de Heer

**Remi MATTHIJS**

geboren te Dikkelvenne op 16 september 1878  
en godvruchtig overleden te Zottegem op 9 maart 1967,  
geheiligd met de Sacramenten der Zieken  
en de Pauselijke Zegen.

**Lid van verscheidene Godvruchtige Genootschappen.**

In de stille morgenuren, rustig en zacht hebben Gods Engelen haar schone ziel opgenomen en ten Paradijze geleid, want schoon was haar godvruchtig leven. Zonder schitterende daden, maar in alle eenvoud had zij het geheim ontdekt met God te leven.

Zij was als de sterke vrouw uit het Evangelie, die vol ijver en bezorgdheid zichzelf kon vergeten en zich wegschenken aan haar gezin. Voor haar echtgenoot was zij de trouwe levensgezellin, voor haar kinderen en kleinkinderen de immer bezorgde moeder, voor haar familie en vrienden een werkelijke steun. Tot op het einde van haar leven bleef ze bezorgd voor elk in het bijzonder, en steeds wist ze hun het gepaste woord toe te spreken.

Ze bezat de vreugde van de kinderen Gods, omdat ze leefde naar wat ze geloofde.

Haar nageslacht heeft zij een schoon voorbeeld nagelaten van kristelijk leven, haar sterven zal nog dikwijls een troost en een steun zijn voor eigen levensmoelijkheden.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen, mijn taak in dit leven is volbracht. De Heer heeft het zo geschikt. Zijn H. Naam zij gezegend! Ik dank u hartelijk voor de vele blijken van liefde en genegenheid en toewijding die ge me steeds hebt betoond. Ik zeg u allen nog eens en ga nu bij vader in de vreugde van de Hemel. Weest ons indachtig in uw gebeden en goede werken.

Vaartwel, dierbare familieleden en vrienden, en vergeet mij niet in uwe gebeden!

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer en Mevrouw Jozef De Lobelle-Matthijs en kinderen,

De Heer en Mevrouw Maurice Rombaut-Matthijs, kinderen en  
kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Jean Van Damme-Matthijs, kinderen en  
kleinkind,

De Heer en Mevrouw Emiel Matthijs-Van Damme, kinderen en  
kleinkinderen,

De Heer en Mevrouw Albert Matthijs-De Buck en kind,

De families Kints-Detaye en Matthijs-De Bremme

betuigen U hun oprechte dank

voor Uw blijken van christelijke deelneming in hun rouw.