

De mens die in lijden en sterven zich overgeeft
aan de wil Gods, ontslaapt in vrede.

H. Alph. v. Lig.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

REMI KOOLBRANT

weduwnaar van Mevrouw

Virginie Soetens

geboren te Nederbrakel de 8 november 1863 en
godvruchtig overleden te St Martens-Lierde de 30
september 1957.

Gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

De hoge jaren zijn een erekroon die op de weg
der gerechtigheid gevonden worden. Prov. XVI.

Hij heeft met verdujdigheid en onderwerping de
kwellingen van zijn oude dag verdragen, wetende
dat de droefheden en de kruisen hier op aarde vol-
trekken de kroon welke God ons bereid in de hemel.

H. Alph.

Bezield met een levendig geloof, kloeg hij niet
ten dage van beproeving, maar leed met een won-
derbaar geduld.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik zeg U allen
een laatste vaarwel: ik ga wel leven, doch wij zullen
verenigd blijven door de banden onzer nooit te ver-
breken liefde, tot dat wij elkander zullen wederzien
in de Hemel: blijft mij intussen gedenken in uwe
vrome gebeden.

Zoet hart van Jezus, wees mijn liefde.

(300 d. afl.).



De familiën

KOOLBRANT, SOETENS,
DE NIE en DE VALKENEER

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

Drukk. DE VOS, St-Martens-Lierde.