

Mogen de martelaren U opnemen bij uw
aankomst in het hemels Jeruzalem.

(Off. overl.)

†

Met dankbaarheid kijken wij terug
op het leven van
mevrouw

IVONNE KRIKILION

echtgenote van
Julien Verbruggen

geboren te Galmaarden op 19 juli 1922 en
vroom overleden te Goesferdinge op 31
december 1986, gesterkt door de Sacra-
menten der Zieken.

Om uw gebeden en blijken van diep-chris-
telijk medevoelen danken u de families

Krikilion, Verbruggen,
Felix en Geevaert.

Op het ogenblik dat de modale mens zich
klaar maakt om feestvierend van het oude
naar het nieuwe jaar over te stappen,
ging deze dierbare overledene van het
oude-aardse naar het nieuwe-eeuwige leven
over.

Door het koor der martelaren werd zij er
feestelijk ontvangen omdat zij haar harde
en lange lijden voorbeeldig en moedig heeft
gedragen. Zij werd erin gesteund door haar
God-nabij-weten bij het gelovig ontvangen
van de Sacramenten der Zieken en door de
nooit aflatende zorg van haar geliefde
echtgenoot en kinderen.

Zij bad niet om genezing maar om verlos-
sing uit haar lijden en daarom kon zij
rustig en gelaten de dood voor ogen zien.
Zij wist zich toen één met de lijdende
Christus, bewust van de verheerlijking die
ook haar zou te beurt vallen.

Op haar leven, dat gedragen werd door
haar diep geloof en groot Godsvertrouwen
en dat een en al toewijding was voor alwie
haar dierbaar waren, mogen wij nu terecht
met fierheid terugblikken. Samen met haar
echtgenoot, kinderen en kleinkinderen be-
velen wij haar aan bij God, de almachtige
en barmhartige Vader.