

" Waakt en bidt, want gij kent noch dag, noch uur!
H. Ev.



Bidt voor de ziel

van Mijnheer

AUGUSTIEN KWEMBEKE

echtgenoot in eerste huwelijk van Mevrouw

MARIE DE MIL

echtgenoot van Mevrouw

ROMANIE DE TEMMERMAN

geboren te Elst den 14 December 1869 en er

godvruchtig overleden den 17 Januari 1951.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van het H. Hart en andere
Godvruchtige genootschappen.



Boven het graf van dezen dorpsgenoot, die zó plots uit ons midden werd weggerukt zou men terecht mogen schrijven: "Onverwacht, maar niet onvoorbereid!".

Dien namiddag, onverwacht en heel in de stilte, daalde God neer in dat eenvoudig huizeken in de Lepelstraat, en vooraleer iemand het duidelijk gemerkt had, had Hij zijn trouwe vriend tot Zich geroepen. Jezus had hem verleden zondag aangekeken van uit het Tabernakel en verlangde naar hem. Toen vadertje Kwembeke de kerk verliet wist hij niet dat het geen Zondag meer zou worden vooraleer hij teruggekniel zou liggen voor God om Hem ditmaal: DE EEUWIGE hulde te brengen van zijn leven, dat gezegend werd met een hogen ouderdom.

Mijn geliefde Echtgenote het afscheid was zó kort dat ik u niet eens meer kon toespreken. Van uit de hemel dan zal ik tot u spreken, niet meer nu over de dagelijkse bekommernissen van het leven, maar over mijn onbeschrijflijk geluk: Bij den God te mogen zijn die we samen zo oprecht hebben gediend en beïmd. Nooit moogt gij de moed opgeven. Ik durf u verzekeren dat boven de donkere wolken van deze

dagen: die onverstoorbare diepe blauwte is, door-gloed van de zon van Gods liefde.

Mijn duurzame zuster, kinderen en kleinkinderen, bloedverwanten en kennissen: Blif mij indachtig. Ik heb u geleerd met moed door 't leven te gaan en anderen een steun te zyn door dienstvaardigheid en goedheid. Bewaar die photo van mij in uw hart! Al het schone dat we hier op aarde mochten beleven was maar een voorsmaak van de heerlijkheid van de hemel.

Ik zie reeds het eeuwige Licht van GODS GELAAT.. en mijn grootste vreugde is: te weten dat er een dag komt dat gij zó gelukkig zult zijn als ik!

Gods Heilige Moeder geleide ook U allen.. naar mijn Paradijs.



Mevrouw Augustien Kwembeke ;

Mr Equin Kwembeke en dochter Zuza;

Mr & Mw Odilon Kwembeke-Vincke en dochter ;

Mr & Mw Frans Kwembeke-Maes en zonen ;

Mr & Mw Henri Kwembeke-De Weerd en kinderen ;

Mr en Mw Désiré Van Caester-Kwembeke en kinderen ;

Mr Victor Kwembeke ;

Mr & Mw Roger Cordonnier-Kwembeke en kinderen ;

De Familiën Kwembeke, De Mil, De Staerke, De Temmerman, Cruypelincx ;

BEDANKEN.

Uit. A. Van Der Stichelen, Koster, Elst.