

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



Bid voor de ziel

van Mevrouw

EMMA KWEMBEKE

echtgenoot van Mijnheer

FRANS MEERSCHAUT

geboren te Elst den 26 September, 1878

en aldaar godvruchtig overleden den 13 April 1945.

Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de confrerie van 't, H Hart, H. Sacrament
en andere godvruchtige genootschappen.

De dood, het groot geheim der dood, leert ons kennen wat wij hier op de aarde zijn: de gezondheid is maar een ijdel woord: 't leven is een droom, alles hier op aarde is niets: alles is fideliteit behalve God te dienen en Hem allen te beminnen.

Bossuet,

Deze was waarlijk de brave huisvrouw van het, H. Schrift zij was een vrouw van groot geloof, werkzaam, minzaam en opgeruimd Van karakter Nauwkeurig gaf ze acht op al wat in haar huis omging, hare kinderen beminden en cerden haar als de beste der moeders

Met groote verdueligheid verdroeg zij hare langdurige kwaal maar wie is de neens: hier op aarde zonder kruis en verdriet, Geheel het leven van christus was een gedurig kruis: hoe zouden wij dan rust en blijdschap zoeken, Het is zooals het den Heer behaagd heeft, Zijn wil geschiede.

Bemide echtgenoot, broeder, zuster, kinderen en kleinkinderen het uur van scheiden is gekomen vaartwel, Dank voor uw liefde en zorgen aan mij gedaan, vergeet mij niet in uwe gebeden, gij bijzonderlijk, mijn lieve dochter, die U aan den Heer hebt toegewijd.

H. Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Uitg. L Van Hoever Elst

Mijnheer Frans MEERSCHAUT :

Mijnheer en Mevrouw Hector MAES-MEERSCHAUT en zoon ;
Mijnheer en Mevrouw Charles DE CUBBER-MEERSCHAUT en
kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Leon DE CLERCQ-MEERSCHAUT en
kinderen ;

Mijnheer en Mevrouw Alfons ROMAN-MEERSCHAUT en kinde-
ren ;

Eerwaarde Zuster Barthelmea in de wereld Irma MEERSCHAUT ;
Mejuffer Maria MEERSCHAUT ;

Mijnheer en Mevrouw J-Baptist MEERSCHAUT-DE BACKER ;
Mijnheer Ernest MEERSCHAUT ;

De Familie KWEMBEKE-MEERSCHAUT :

Danken U om de blijken van deelneming en gebeden,