

*We mochten moeder lang bewaren,
laat dus ons hart maar dankbaar zijn.
Heer, laat haar nu ten hemel varen
en wonen in uw hart geborgen
voor altijd, zonder zorg en pijn.*



In gebed gedenken we dankbaar
onze goede moeder

**MEVROUW
Emma KWEMBEKE**

weduwe van de Heer Désiré VAN CAESTER

Zij werd geboren te Elst op 27 februari 1913 en
is overleden in het Aurora ziekenhuis te Oude-
naarde op 6 mei 2000, gesterkt door de zieken-
zalving.

Dagen weken maanden ...
steeds met warme liefde
rondom jou,
blijven hopen
en warme woorden fluisterend.
Wenen soms met pijn in 't hart
tot de stille verstomde
tot woordenloze intimiteit.

Moeder is niet meer ... een lang leven van innig
samenzijn met vader, met trouwe liefde, met
naarstige arbeid, met tedere zorg voor elk van
haar kinderen en kleinkinderen, met een hart
vol goedheid voor wie haar nabij waren.
Aan dit gegeven leven van een lieve moeder
komt nu een einde en ondanks haar hoge
ouderdom, doet haar heengaan ons pijn.

Moeder, we zijn u dankbaar voor alle liefde, zorg
en goedheid die gij ons gaf. Draag nu verder
zorg voor ons van bij de Heer.

We danken ook in uw naam, allen die goed voor
u waren, vooral allen die u in uw ziekte en pijn
met zorgvolle liefde hebben omringd.

*Heer God,
geef haar de rust nu
en de vrede bij U
voor altijd.*

De families VAN CAESTER, KWEMBEKE,
MARTIN, TEMMERMAN, DE LANGE,
VAN HOOLANDT en VAN DEN BROECKE
danken voor uw gebed en deelneming in rouw.

De namis zal opgedragen worden op zaterdag
10 juni 2000 om 18.00 uur in de Sint-Eligiuskerk
te Oudenaarde-Eine.

drukkerij Van Herzele - Oudenaarde-Eine