

Gelijk het den Heer heeft behaagd, zo is het geschied; de Naam des Heren zij gezegend.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ALPHONSE LABEAU

echtgenoot van Mevrouw

Anna Mabilde

geboren te Everbeek, de 3 Februari 1881 en er overleden de 4 October 1954, ontvangen hebbende de HH Sacramenten en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

De Heer heeft zijn dienaar langs de koninklijke weg van het lijden in de gelukzalige eeuwigheid gebracht.

Immer vlijtig aan het werk, dat onveranderlijk met nauwgezette plichtsbetrachting werd uitgevoerd, was de dierbare overledene steeds bereid om iedereen te helpen en bij te staan; daarin telde hij veel vrienden die zijn nagedachtenis zullen in ere houden. Gelukkig de mens die verduelig de last en de kruisjes hier op aarde aanvaardt, want na de beproeving zal hem de kroon geschonken worden die God heeft beloofd aan degenen die Hem beminnen.

Maria was mijn hoop in mijn ziekte en mijn troost in het uur des doods.

Geliefde Echtgenote, lieve Kinderen en Kleinkinderen, ik dank u voor uw standvastige genegeheid en onverpoosde zorgen waarmede gij mij hebt omringd; God zal het u vergelden.

Gij mijn beminde Zusters, familieleden en vrienden, blijft mij steeds indachtig in uw gebeden.

Ik zeg u allen vaarwel en tot wederziens bij de Heer.

Godelijk Hart van Jezus bekeer de zondaars, red de stervenden, verlos de heilige zielen van het vagevuur.

(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

(300 d. afl.)

De familiën LABEAU-VANDEVOORDE en MABILDE-COSYNS

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Dr. Vw Modde, Everbeek.