

In het teken van de verrijzenis geloven we
in het leven.

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Alice LABEAU

weduwe van

Heer Charles BUIDIN

geboren te Deftinge op 6 oktober 1893 en
godvruchtig overleden in het Stedelijk
Ziekenhuis van Geraardsbergen op 27
maart 1985, gesterkt door de H. Sakra-
menten.

Het is een groot geluk en een genade
wanneer we moeder lang in ons midden
mogen bewaren, maar de dierbare over-
ledene heeft tevens het geluk gekend
tot aan haar dood zich omringd te weten
door de liefde en de zorg van haar
familie en vrienden.

Een minzame en goede moeder heeft ons
verlaten. Nu weten wij haar, gelukkig en
bevrijd van alle aardse zorgen, geborgen
in Gods eeuwige Liefde.

Moge daarom ook onze betreurde moeder
samen met alle overleden gelovigen door
U barmhartigheid in vrede rusten".

Lieve kinderen en kleinkind, ik dank U
voor de grote genegenheid en de goede
zorgen die ik van U heb mogen ontvan-
gen. Vergeet mij niet in uw gebed.

De families LABEAU

BUIDIN

ROELAND

TERRASSE

danken U voor de blijken van deelne-
ming en uw gebed.

Rouwond. Andries

drukk. v d m