

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U onzer. (Lit. H. Hart.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ELISA LABEAU

echtgenote van Mijnheer

EUGÈNE D'HAeyer

geboren te Nederbrakel, de 29 October 1883,
en er onvoorziens overleden de 7 juni 1959,
gezalfd met het H. Oliesel.



Als de dief in de nacht,
Komt de dood onverwacht!

Ook bij het overlijden van deze dierbare overledene is dit spreekwoord bewaarheid geworden. Voor ons allen die overblijven is het een les: we moeten altijd gereed zijn om te sterven. Want wat is er van de dood te geloven? Dat niemand die geboren is haar kan ontgaan en daarenboven dat zij ons kan overkomen als we ze het minst vrezen!... Mochten we dan altijd zo leven dat we steeds met een gerust geweten voor de Rechterstoel van God kunnen verschijnen, want, niet de schielijke en onvoorziene dood maar wel de onvoorbereide dood moeten we vrezen.

Dat had de dierbare overledene goed begrepen en daarom week zij af van het kwaad en mijdde de boze mensen. Zij vond haar geluk door, als goede moeder en wij-

ze huisvrouw, haar huis met liefdevolle zorg te besturen. Hoe ledig het huis waar zulk een moeder verdwijnt en hoe eenzaam wordt het leven voor de man die zulk een levensgezellin had gevonden.

Dierbare echtgenoot, beminde kinderen en klein-kinderen, mijn zo onvoorziens als onverwachts overlijden dompelt u allen in diepe droefheid; doch weent niet, zoals dezen die de christelijke Hoop en Geloof niet hebben: Weldra zien wij elkander weer in blijdschap bij O L. Heer. Bidt intussen veel voor mij, vooral in de H. Mis des Zondags, tot het H. Hart van Jezus, in wien wij altijd ons betrouwen hebben gesteld.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De 4 akten a. u. b.



De Families LABEAU, D'HAeyer,
VAN ACHTER, DESMET.

danken voor de bliken van
genegenheid en kristelijke
deelneming.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt