

Nooit vragen, nooit klagen,
maar pijn in stilte dragen.
Zijn handen hebben voor ons gewerkt,
zijn hart heeft voor ons geklopt,
zijn ogen hebben ons tot het laatst gezocht.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MIJNHEER

Frans LABEAU

weduwnaar van Mevrouw
Raymonde BAUTSOENS,

geboren te Nederbrakel op 2 januari 1922 en
in vrede ontslapen te Zottegem op 1 maart 1992,
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

Vader, bij de inzet van de krokusvakantie heb
jij ons pijnlijk verrast door uw vroegtijdig heen-
gaan.

Wij begrijpen het wel dat jij moeder zaliger
achterna wilde gaan om samen weer en voor-
goed thuis te zijn.

Je hield van reizen en zuiderse lucht. Nu is
het de Heer zelf die als Goddelijke Gids jou
gewenkt heeft voor uw grote reis, om u te laten
genieten van de puurste zuurstof voor hart en
longen : de onsterfelijke liefde van God zelf.

Het afscheid doet pijn Heer, maar wij buigen
voor Uw Wil. Wij danken U omdat U vader vele
gaven had gegeven : hij was een bouwvakker,
en heeft voor moeder en voor ons vakkundig
het fundament gelegd van een echte thuis.

Hij was zó trots op zijn kleinkinderen. Zij wa-
ren zijn kroon en zijn vreugde.

Zijn vrienden hebben van hem gehouden met
een trouwe oprechte vriendschap omdat hij zo
begrijpend en gediensig was.

Zijn kijk op het leven werd bepaald door op-
timisme en onvoorstelbare levensmoed.

Zijn geloof was zonder menselijk opzicht, zonder
vertoon maar diep oprecht. Sinds moeders heen-
gaan was hij voor ons een vader en een moeder
tegelijk en wij begrijpen beter door zijn voor-
beeld en inzet wat U, God onze Vader, voor
alle mensen wilt zijn.

God, geef hem nu het loon van de trouwe
dienaar, en de vreugde van de uitverkorenen in
de liefde van de Vader en de Zoon en de Geest.

Dank U, vader, wij vergeten U niet !

Namis : vrijdag 27 maart 1992 om 19.30 uur.

Om uw aanwezigheid, uw gebed en christelijke
deelneming danken U de families :

LABEAU, BAUTSOENS,
VEKEMAN, SPITAELS.

Rouwleiding bvba « Raoul » - Brakel
Druk. L. De Ruyver - Brakel