

Heer, uw Wil geschiede en niet de onze !



**BID VOOR DE ZIEL VAN**

Mevrouw

**MARIE LABEAU**

echtgenote van Mijnheer

**Richard Modde**

geboren te Everbeek, de 29 Mei 1883 en er schielijk overleden de 22 October 1954.

Zij sterven geen schielijke dood, zij die steeds handelen volgens hun geweten en ieder ogenblik van hun leven bereid zijn om aan God over al hun daden rekenschap te geven.

Zij was een brave en voorbeeldige vrouw, de steun van haar echtgenoot; altoos vlijtig aan het werk, heeft zij tot op 't einde van haar leven, haar plicht gekweten en haar huisgezin wel bestierd.

Dierbare Echtgenoot, heb kloeken moed en stel op God al uw betrouwen. Ik dank U voor uw verkleefdheid en toewijding. Ik zeg U vaarwel en tot wederziens, bij den Heer.

Gij mijn welbeminde Kinderen en Kleinkinderen, weest immer moeder indachtig, en gij mijn Zusters en Familie, vergeet mij niet in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef. 7 j. en 7 qm. afl.  
Zoet Hart van Maria, wees mijn Zaligheid.

Mijn Jezus Barmhartigheid. 300 d. afl.  
300 d. afl.

Dr. Vw Modde, Everbeek.

De familiën LABEAU, MODDE,  
VANDEVOORDE en DELEPELEER  
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming en danken U.