



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN
MEVROUW**

Sylvie LABEAU

weduwe van de Heer

Richard VAN WASSENHOVE,

geboren te Everbeek op 15 april 1891 en
overleden in de St.-Franciskusliniek te Brakel
op 28 maart 1976,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

De dierbare overledene die we vandaag ten grave dragen was een diepgelovig en godvruchtig mens. Zolang ze kon, kwam ze regelmatig naar de kerk, want ze wist dat ze bij de Heer de sterkte kreeg die men nodig heeft om de moeilijkheden van het leven goed te kunnen dragen. Ze was gekend en hoevelen kenden haar niet, als een goede vrouw. Zelfs in haar hoge ouderdom bleef ze een goed mens voor elkeen, zo jong als oud.

Met vertrouwen mogen we daarom dan ook tot de Heer bidden dat Hij haar nu opneeme in het hemels Vaderhuis tot eeuwige rust en vrede.

Beminde kinderen, bij u heb ik een gelukkige oude dag mogen hebben. Daarom wil ik u van harte danken voor uw trouwe liefde en uw verdulde genegenheid. Moge God u

er duizendmaal om lonen. Ook u allen, beste familie en vele vrienden, dank ik om uw blijvende genegenheid. Telkens weer was het voor mij een waar genoegen wanneer iemand me een goeie dag kwam zeggen. Vergeet mij ook nu niet en denkt af en toe nog eens aan mij in een vroom gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Namis : zondag 2 mei te 9 u. 30.

De families LABEAU, VAN WASSENHOVE,
VAN DE VOORDE, DE WOLF,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek