

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS, AMEN.

+

BID VOOR DE ZIEL

van

Mijnheer Théophile LABEAU

weduwnaar van

Mevrouw Catherine ROELAND

geboren te Eivelbeek den 14 Oost 1860, en overleden in het Hospitaal te Geeraardsbergen den 17 Mei 1947, voorzien van de HH. Rechten.

Hij had een rechtzinnig karakter en een eenvoudige ziel. Hij minachte niemand en deed niemand nadeel. Hij won de genegenheid van allen die hem kenden.

We zijn hier op aarde als reizigers en vreemdelingen. Onze dagen verdwijnen als de schaduwen en wij verblijven hier slechts enkele stonden.

Ons leven en onze dood zijn in de handen des Heeren, de goede God beschikt er over volgens Zijne wijsheid en Zijn barmhartigheid.

Mijn allerliefste kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten, troost u over mijn afsterven, onze scheiding zal niet langdurig wezen. Mijn vurig verlangen is dat ge mij in uw gebeden zoudt indachtig wezen, opdat ik spoedig de plaats zou bereiken van verkwikking, licht en vrede.

R. I. P.

Uitg. E. De Croo, Koster, Overboelare.

De familiën LABEAU en ROELAND,

zeer gevoelig aan de genegene blijken van innige deelneming, betoond in hun pijnlijken rouw, maar vooral getroost door de vurige gebeden voor den dierbaren afgestorvenen

Mijnheer Théophile LABEAU

danken U van harte.