

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR LABEAU

echtgenoot van Mevrouw

Marie De Vleeschauer

geboren te Nederbrakel, de 22 april 1895
en er kortstondig overleden de 26 mei 1958, gezalft
met het H. Oliesel.

Opgeëiste-Weggevoerde van de oorlog 1914-1918.

Ons leven heeft de waarde die we er zelf aan geven. Zelfs een hoge ouderdom brengt maar zegen indien we de moeilijkheden die de ouderdom meebrengt kristelijk dragen. Wij zijn hier allen een zekere tijd op de wereld, om onze eeuwigheid voor te bereiden. God mengelt hier op aarde ons leven met droefheid en tegenslag, opdat wij niet zouden vergeten dat we hier geen blijvende woonst hebben, maar op weg zijn naar het huis van de hemelse Vader. De dag van morgen is voor ieder van ons onzekerheid. Laten we nu leven zoals we wensen gevonden te worden in het uur van de dood.

De duurbare overledene heeft steeds vlijtig gewerkt voor het welzijn van zijn gezin. Zijn laatste woorden waren nog bliken van genegenheid voor de zijnen. Al sukkelde hij sedert een tijd, toch is zijn heengaan plots en onvoorziën geschied; daar valt het zo zwaar en droef.

Duurbare echtgenote en dochter, ons afscheid is uiterst hard door het onverwacht gebeuren. Wij hopen nog lang samen gelukkig te zijn. Blijft kristelijk leven dan geschiedt dit voor altijd in de eeuwigheid. Ook voor U, beminde kinderen, kleinkind en familie, valt mijn plots heengaan zeer zwaar. Gedenk mij in uw gebeden. Ik dank U voor de groeiende genegenheid mij zoveel jaren betoont, vooral voor de kommer en zorgen die gij voor mij hebt gehad wanneer het mij minder goed ging. Vaart allen wel en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid !

300 d. afl.

Mevrouw Victor LABEAU-DE VLEESCHAUWER ;

Mijnheer en Mevrouw Marcel DE BRUYN-LABEAU en kind ;

Mejuffter Monique LABEAU ;

De familiën LABEAU, DE VLEESCHAUWER, VAN ACHTER en ROOS,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.

Vandendriessche, opv. P. De Vleeschauer, Nederbr.