

« Ik weet : mijn Verlosser leeft »
(Job 19,25)

†

Bid voor de ziel van
DE HEER

ALBERT LABEE

Geboren te Elst op 26 juli 1926
en schielijk overleden op 13 september 1980.

Albert is voortijdig van ons heengegaan.

God schiept de dagen en deze man ging er onbezorgd doorheen.

In de ruime golvende natuur, midden velden en weiden met zijn vruchten en vee leefde hij met de schepper. Hij was een eenvoudig man die met een rustige kijk op de mensen en dingen tevreden scheen in zijn zelf gekozen lot. In zijn omgang met zijn medemensen bleef hij vriendelijk en kon met goede raad en met terdaad helpen.

Heer, omwille van uw oneindige barmhartigheid, geef ook aan deze mens toegang tot uw Rijk en geef hem de vrede die de wereld ook ons niet geven kan.

De familieleden en goede vrienden werden pijnlijk getroffen door deze jobstijding. We zetten wederkerig een kruisje over het verleden, dankbaar ook om de goede mensen en dingen. Proberen we verder goed te varen in dit leven. Bidden we vooral in de Eucharistieviering om zijn zielrust en de onze.

Jezus, wees ons genadig.

De familie dankt om gebeden en deelneming.

De namis zal opgedragen worden op
zondag 5 oktober 1980 om 9 u.30.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel