

Geloofd zij Jezus-Kristus,

Amen!



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Aloïs Labee

echtgenoot van Mevrouw

Clemence TRUYEN

geboren te St. Blasius Boekel, op 14 september 1868
en overleden te Nederbrakel, op 17 oktober 1959,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Al wordt de mens zeer oud, toch zal hij, wanneer hij over zijn leven terugblijkt, moeten erkennen, dat alles rap en vlug is voorbijgegaan. En wanneer hij zich dan wil afvragen waartoe en waarom hij heeft geleefd, dan zal het antwoord afhangen of hij gelovig is of niet. Hij die niet gelooft en God weet er geen antwoord voor. Alleen de gelovige weet dat voor hem de doorgang in de tijd, de gelegenheid is geweest, om zijn eeuwige gelukzaligheid te verdienen.

De duurzame overledene is dank zij de zeer goede oppas zeer oud mogen worden. Zijn levenstaak en verantwoordelijkheid, waarvan hij zich steeds getrouw heeft weten te kwijten, waren reeds lang voorbij. God heeft hem een schone oude dag gegeven. In stil gebed en door het regelmatig ontvangen der sacramenten met de hoogdagen, heeft hij zich weten voor te bereiden op de ontmoeting met God in de eeuwigheid.

Duurbare echtgenote, ik ben U voorgestaan. Vele jaren zijn we samen mogen gelukkig zijn op de wereld. Nu bid ik bij de Heer, opdat we straks, als de Heer ook U zal roepen, voor altijd mogen gelukkig zijn in de hemel.

Duurbare kleinkinderen en familieleden, ik dank U voor de beste en zeer langdurige zorgen welke ge U voor mij hebt getroost. God belone U ervoor. Weest mij indachtig in uw gebeden en tot weerziens, allen in de hemel!

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300 d. afl.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr.

Mevrouw Aloïs LABEE, geboren Clemence TRUYEN;

De familiën LABEE, TRUYEN, VERLINDEN en ROMEYNS,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.