

*Niemand die in Hem gelooft
zal teleurgesteld worden.
Het geloof in uw hart
brengt de gerechtigheid.
(Romeinen 10,8-13)*

+

Dankbare herinnering aan
de Heer

RAYMOND LABEE

echtgenoot van Mevrouw
Martha De Meulemeester,

geboren te Elst op 10 september 1920
en godvruchtig in de Heer ontslapen in
de kliniek Zusters van Barmhartigheid
te Ronse op 12 februari 1989,
gesterkt door de HH. Sakramenten van
de zieken en de Pauselijke Zegen.

—

Uw vriendschap, mee-leven en mee-bidden,
zijn voor ons een ware steun.

De families Labee, De Meulemeester,
Cruypelinck, De Zitter.

Vader,

Zojuist zijn we samen nog eens bij jou
geweest.

We hebben rond je bed gebeden.
Ieder van ons heeft je dank gezegd voor
alles wat je voor ons was, bent en blijft,
voor de liefde die we samen mochten
delen,
voor het leven dat je ons gaf,
voor het geloof dat je in ons had,
voor 't vertrouwen
dat we van je kregen,
voor Uw liefde voor ons allen.
We hebben je een laatste zoen en een
kruiske gegeven.

Vader,

Samen zijn we toen naar huis gegaan.
We houden de goede dingen diep in ons
hart bewaard.

God zegene en beware moeder en ons
allen samen.

De namis heeft plaats op 27 maart 1989
om 20.30 uur.

Rouwleiding Amand Marroyen, Brakel
Druk. Devleeschouwer en zonen, Brakel