

Geloofd zij Jezus Christus in eeuwigheid Amen.



**VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW**

Blanche LABEEU

Weduwe van de heer

Omer DE COOMAN

geboren te Montateir (Frankrijk) de 28 februari
1894 en godvruchtig overleden te Erwetegem de
7 februari 1967, gesterkt door de H. Sakramenten
der zieken en de pauselijke zegen

Lid van de confrerie van de H. Barbara.

Wij bidden U, O Heer, wees de ziel van uw die-
nares Blanche genadig, voor wie wij U dit offer
van lof opdragen. (begrafenismis)

Gelukkig die van kindsbeen af,

Maria gans zijn herte gaf,

en, tot zijn laatste stonden,

bij haar en haren Zoon alleen

den troost in 's werelds droef geweest

gezocht heeft en gevonden! (G. Gezelle)

Nog juist voor haar afsterven heeft de priester
over de dierbare overledene het gebed van de
kerk uitgesproken en de heilige zalving toege-
dient, haar geabsolveerd voor al wat er verkeerd
zou kunnen geweest zijn en zo van Onze Lieve
Heer de toegang tot het eeuwig leven bekomen.

God is vol ontferming en houdt daarbij nog re-
kening met het leed dat de mens heeft doorstaan
en het goed dat ook de dierbare overledene ge-
daan heeft al is het verborgen voor de ogen van
de mensen het is van heel grote waarde voor God.
Jezus is de allergoedertierenste en begrijpt het
streven van de mens. Haar dienende handen zijn
Goddank nog eens gezalfd en getekend met het
heilig kruis. In het kruis ligt onze hoop en ver-
lossing.

Beste kinderen en familie mijn dank voor wat
U deed voor mij voor uw geduld en liefde.
Stelt steeds uw hoop op God die vol tedere ont-
ferming is voor ieder van ons. En Hij verstaat
het diepste smeken van onze ziel. "Het lijden
van deze wereld kan niet opwegen tegen de heer-
lijkheid die ons geopenbaard zal worden."

(Romeinen 8:18)

Bidt voor mij en elkaar.

Onze Vader Weesgegroet.

Jezus, Maria, Jozef. (300 d.afl.)



De families LABEEU, DE COOMAN, DE TANDT,
en CALLAERT,

**DANKEN U VOOR UW BLIJKEN VAN
GENEGENHEID EN DEELNEMING.**

Uitg. Rouckhout - Erwetegem