

*Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen al wat waarde is
om niet te vergeten (W.B.)*



In de zekerheid van ons geloof
blijven wij verbonden met

DE HEER

Albert LABIAU

echtgenoot van Mevrouw Germaine DE PREZ

geboren te Zegelsem op 15 november 1919
en godvruchtig overleden te Zottegem
op 5 juli 1998,
gesterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

**Oud-Strijder 1940-1945
Lid K.G.B. - Zegelsem**

De familie dankt u zeer oprecht
voor het gebed en blijken van medeleven.

Namis op vrijdag 31 juli 1998 om 19 uur.

Vandaag nemen we afscheid van iemand die ons dierbaar was. Niemand kon vermoeden dat het die zondag zou zijn. Als echte duivenmelker waren zijn duiven die dag op weg naar huis, de langste en de grootste vlucht van Barcelona. Voor Albert was het ook die zondag aankomen bij de Heer voor de eeuwige ontmoeting. Want ons geloof geeft ons de sterke hoop dat ook het leven van Albert werd omgeschakeld naar het eeuwig leven.

Zijn leven heeft hij gewijd aan goed doen, als marktkramer, als echte duivenmelker een graag geziene man. Zijn leven komt niet in het dagblad, maar bij de Heer zal het groot zijn.

Zijn leven was eenvoud, dienstbaarheid, rechtvaardigheid. Met zorg en toewijding bleef hij toch tevreden, ook met het lijden. Maar in vertrouwen op O.L.Vrouw, H. Rita en pater Pio bleef hij zichzelf.

Dierbare echtgenote, samen hebben wij elkaar ons woord van trouw gegeven voor het altaar van de Heer, samen hebben wij vreugd en leed, angst en hoop gedeeld. Dank u en dank aan God omdat ik met u door het leven ben gegaan.

Gerard, Nelly, kleinkinderen en achterkleinkind, ik ben fier op u, u heb me steeds bemind en verheugd, ik betrouw erop dat u verder zult gaan op de rechte weg, trouw, in dienst en liefde voor moeder en de evenmens. Moge God u helpen.

Dierbare familie, geburen, kennissen en duivenmelkers, ik heb mijn best gedaan, ik dank u voor de vele hulp die van u is uitgegaan.

O.L.Vrouw, H. Rita, pater Pio, op u stelde ik mijn vertrouwen, bid voor ons.

Barmhartige Jezus, neem ons dierbare vader op in uw Rijk van vrede en geluk en begeleid ook ons op onze tocht naar U !
Amen.