

«Gij zult mij de weg van het leven wijzen
om heel mijn vreugde te vinden bij U, Heer,
bestendig geluk aan uw zijde».
(Ps. 16, 11).

VROOM EN DANKBAAR
AANDENKEN AAN
DE HEER

André LABIAU

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Jeanne VAN DAMME

geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 23 september 1932 en
godvruchtig overleden in het Sint-Elisabethziekenhuis
te Zottegem op 21 juni 1991,
gesterkt door het Sacrament der Zieken.

Hoofd-adjunkt-controleur der Posterijen.
O.C.M.W.-raadslid.
Stichter en voorzitter W.T.C. Sportief Lierde.
Lid van talrijke verenigingen.

We mogen André terecht een trekker langs Gods wegen
noemen: op tocht voor zijn werk en in zijn vrije tijd.
En onderweg is er altijd zoveel te doen en te beleven:
in de natuur, bij de bloemen, de planten en de dieren, waar
hij zoveel van hield dat ook zij op zijn aanwezigheid ge-
steld waren. Vooral nog de mensen: zijn collega's op het
werk, zijn vrienden wielertoeristen en hun familie, maar in
de eerste plaats zij die hem het meest nabij waren, zijn
echtgenote, kinderen en kleinkinderen. Ontelbaar veel
mooie en goede momenten die ze met hem mochten
meemaken staan nu in hun geheugen gegrift als in arduin.
Zij zullen voortaan zijn levenswijsheid missen, zijn helder
inzicht in mensen en gebeurtenissen.

André was rustig en zacht, aandachtig voor het diepste
geheim van alle dingen, open voor God die onzichtbaar
en stil in alles aanwezig is. Maar we kennen hem ook als
een wijskrachtig en dynamisch man, steeds op de toekomst
gericht. Hij was zeer gehecht aan het leven, tot het laatste
toe met plannen bezig, ondanks zijn ziekte die hij moedig
heeft gedragen. Voor ons is het afscheid te vlug gekomen,
en zeker te vroeg. Moge hij nu aan het einde van zijn
levensreis opgewacht worden door Onze-Lieve-Vrouw, de
Morgenster, in wie hij veel vertrouwen stelde, en die hij
onderweg op verschillende plaatsen vroom ging be-
groeten. Zij begeleidde hem tot bij haar goddelijke Zoon
Christus, om daar voor altijd rust, vrede en voltooiing
te vinden.

Bemide echtgenote, geliefde kinderen en kleinkinderen,
uit het diepst van mijn hart dank ik u voor al uw liefde en
uw bekommernis om mij, vooral toen ik ziek was. Wij
hebben niet ten volle afscheid kunnen nemen. Noem mij
maar verder «onze pa», «onze pépé», want ook na mijn
heengaan blijf ik bezorgd om uw geluk. Ook u, mijn
jongste zus die nu alleen valt in het leven, mijn aange-
trouwde familie, de verplegenden, en de zovele goede,
trouwe vrienden, u allen dank ik voor uw gewaardeerde
genegenheid en zorg tot in de laatste dagen.

Heilige Maria, bid voor ons, nu en in het uur van onze
dood. Amen.



De families

LABIAU, VAN DAMME,
VAN DEN BOSSCHE en LEEMAN,

danken U voor uw blijken van christelijke deelneming
en voor uw gelovig gebed.

Druk. A. De Borre - Mincke - Tel. (055) 42 20 91
Rouwleiding b.v.b.a. Raoul - Tel. (055) 42 24 49



*Als ik ooit doodga,
verstik me dan niet in je tranen,
maar schep een herinnering aan mijn lach,
niet op mijn graf,
maar daar waar ik gelukkig was.*