

De tijd is kort.

I Cor, 7, 29.

†  
Te Zottegem, op 25 november 1961, werd door God  
in zijn eeuwigheid binnengehaald de ziel van

MÈVROUW  
**Gabriëlle LABIAU**

echtgenote van de Heer  
Sylvain VAN DER HEYDEN

Zij was 41 jaar oud

(geboren te St.-Maria-Oudenhove, 21-1-1920)  
en werd tot haar levensoffer voorbereid en  
gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

In geest van kristelijke liefde bidden wij voor haar.

Ieder mens sterft "zijn,, dood. God geeft in de  
dood aan het leven zijn eigenlijke vervulling. Hoe  
de duur van het leven van een mens ook mag zijn,  
zijn maat is hem toegemeten door God, "die niet  
de dood wil, maar het leven,,.

De dood, die een vernietiging schijnt te zijn, is  
enkel de vorm waarin de levensmaat, die voor  
ieder mens is berekend en bestemd, zich doet ken-  
nen. Deze dood kan, van menselijk standpunt uit  
gezien, de voltooiing van een leven zijn of een  
plotseling afbreken van het leven, voor God is het  
altijd een voltooiing.

De mens is op zijn sterfbed, wat hij tijdens zijn  
leven is geworden. De dood is de opperste daad  
van zelfverloochening voor wie in zijn leven niet  
geweigerd heeft zich zelf te verloochenen.

Mijn dierbare Sylvain, Godelieve en Christiane,  
nooit zijn wij zo dicht bij Kristus als in leed dat  
wij aanvaarden. Kristus, de kruisdrager, is bij ons.  
Hij lijdt mee. Hij geeft ons zijn moed. In het lij-  
den zijn wij volstrekt niet hulpeloos overgeleverd  
aan de willekeur van het lot, het lijden vormt de  
waarborg van ons toebehoren aan de verheerlijkte  
Kristus, van ons thuishoren in de liefde van God.

"Onze Vader, die in de hemelen zijt, Gij hebt  
in uw goddelijke Voorzienigheid besloten deze vrouw

tot U te roepen op een tijd, waarop zij ons onmis-  
baar leek voor haar huisgezin. Vol overgave heeft  
zij zich voor U neergebogen, en ook wij zeggen  
met haar : Uw wil geschiede,,.

Heer geef haar ziel de eeuwige rust, en het eeuwig  
Licht verlichte haar.

Dat zij ruste in vrede.



Voor uw medevoelen bij het afsterven van  
Mevrouw Gabriëlle LABIAU, voor uw ge-  
bed tot lafenis van haar ziel en tot steun  
en troost voor hen, die door haar heen-  
gaan zo diep worden getroffen, dankt U  
van harte,

De familie

VAN DER HEYDEN-LABIAU.

M. Thomas, Michelbeke