

«Vader, indien het mogelijk is, laat deze kelk aan mij voorbijgaan, maar niet mijn wil, doch uw wil geschiede.» (Luc. XXII, 42)



Bid voor de ziel
van Mijnheer
Henri LABIAU

Echtgenoot van Mevrouw
Irma VAN DEN BOSSCHE

geboren te St Maria-Oudenhove de 4 februari 1911
en godvruchtig overleden te Kwaremont
de 13 februari 1957, gesterkt door
de H.H. Sacramenten.

O groot geheim van de dood, hoe leert gij ons kennen wat wij op aarde zijn. God, bij dit smartelijk verlies, richten wij onze betraande ogen vol vertrouwen tot U. Wij hadden nog zoveel zalig samenzijn verwacht, schenk gij ons troost in onze grote eenzaamheid.

Wat ons in onze droefheid het meest geruststelt zijn zijn goede voorbeelden van geloof en kristelijke levenswandel. We herinneren ons zijn godvruchtig, voorzichtig en werkzaam leven, daarin vond hij zijn genoegens.

Vele offers en kruisen vond hij langs zijn levensweg maar zijn kruis—zelfs loodzwaar—sleepte hij niet, neen, hij droeg het manhaftig en standvastig, gesteund door Hem, die leed en stierf voor onze zaligheid. Gerust en kalm, zo mocht hij heengaan, zeker als hij was van het goede woord des Heren : «Ik ben het vrees niet, verheug U goede en getrouwe dienaar : kom gezegende mijns Vaders, ontvang het Rijk dat U bereid is van het begin der wereld».

Dierbare echtgenote en kinderen, hebt dank voor de zorgen en genegenheid waarmede gij mij zo lang omringd hebt : eens komt de dag waarop geen aardse smart ons geluk zal hinderen en we met elkander verenigd ons eeuwig zullen mogen verheugen.

Beste familieleden en vrienden, toont mij uw blijvende genegenheid en vriendschap door een vroom gebed.

H.Hart van Jezus ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)



Mevrouw Henri LABIAU geboren Irma VAN
DEN BOSSCHE, zijn echtgenote;
Mijnheer en Mw André LABIAU-VAN DAMME,
Mejuffer Christiane LABIAU,
Mejuffer Rosine LABIAU,
Jonge Heer Antoine LABIAU,
zijn kinderen en kleinkind,
De Familien LABIAU, VAN DEN BOSSCHE,
WALRAEVENS en DE REGHEL.

danken U van harte voor de gebeden
en de blijken van meevoelen, betoond
bij het heengaan van hun dierbare afgestorvene.

Drukk. André V. Ruyskensvelde, Godveerdegem