



Hoopvol de wederkomst van de verzezen Heer  
verwachting, zijn wij in gebed verenigd  
bij het afscheid van

## LABIAU Magdalena

echtgenote van

Marcel TAILDEMAN

geboren te Brakel-Zegelsem de 29 december 1920 en in  
de Heer ontslapen te Gent de 27 juni 1972, voorzien van  
de troostmiddelen van onze Moeder de Heilige Kerk.

Ons hart breekt bij het onbegrijpelijke waarom van  
het heengaan van onze dierbare. Nog in volle werk-  
zaamheid en levenskracht is zij, veel te vroeg, van ons  
weggerukt. Wij begrijpen het zware kruis niet dat op  
onze schouders gelegd wordt.

Maar toch kunnen wij beamen wat de schrijver van  
het „Boek der Wijsheid“ zegt: „In korte tijd tot rijpheid  
gekomen, had de rechtvaardige reeds een vol leven  
achter zich. Want het aanzien van de ouderdom wordt  
niet gemeten naar het getal der jaren, maar de ware  
ouderdom is een vlekkeloos leven“.

In haar kort leven heeft zij veel verricht. Dag en  
nacht heeft zij gewerkt en gezorgd voor haar gezin.  
Zij was een uitzonderlijk goed mens, die zichzelf vergat  
waar zij aan anderen dienst kon bewijzen. Opperuimd  
en vriendelijk, had zij voor allen een goed woord, in  
haar diep geloof vond zij de kracht om anderen op te  
beuren en aan te moedigen.

Dierbare echtgenoot, voor u is de slag het hardst.  
Maar troost u met de gedachte dat wij altijd met elkaar  
gelukkig geweest zijn en in alle omstandigheden alles  
voor mekaar hebben gedaan.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, ik hield toch  
zo veel van u. Zoals ik altijd uw steun geweest ben,  
zorgt gij nu dubbel zoveel voor vader en houdt van  
hem. Blijft mij gedenken in uw gebeden, zo blijven wij  
nog inniger verenigd in de Heer.

Bemide vader en moeder, dat gij mij vóór u moet zien  
gaan heb ikzelf u niet willen aandoen. Zoekt uw troost  
in het geloof dat gij ons zo diep hebt ingeprent. Bidt met  
alle familieleden en vrienden dat mijn en uw offer  
aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

---

**Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,  
Uw bliken van kristelijke deelneming een troost  
voor ons.**

**Hiervoor danken U:**

Marcel TAILDEMAN,

Georges BOURDEAUD'HUI-TAILDEMAN Adrienne en  
kinderen,

Henri LABIAU-GERARDIE Maria, haar ouders,

Christina TAILDEMAN-DE NAEYER,  
haar schoonmoeder,

De families LABIAU-GERARDIE en TAILDEMAN-DE  
NAEYER.