

Gelukkig zij die leeft en sterft onder de bescherming van Maria. (H. Alf. de Lig.)



Bid voor de Ziel
van Mevrouw

MARTHA LABIAU

echtgenote van Joseph PELEMAN.

Geboren te Zarlardinge de 25 October 1904,
en er godvruchtig overleden de
23 November 1954.

Voorzien van de troostmiddelen
Onzer Moeder de H. Kerk.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw van
Altijddurende Bijstand.

De dierbare overledene heeft smartvolle dagen en nachten doorgebracht; langdurig en hopeloos was haar ziekte; en toch zag zij de dood tegemoet met gelatenheid, met rust en vaste hoop van een goed en zuiver geweten; vol vertrouwen op Jezus, Maria en Jozef tot wie zij onophoudend haar toevlucht nam.

De langdurige ziekten immers zijn goede scholen van medelijden, zeker voor hen die de zieke mensen bijstaan en van wonderbare verdueligheid voor hen wie de ziekten zijn overkomen.

(H. Franc. v. Sales)

Beminde echtgenoot en dierbare kinderen, hebt dank voor uw goede zorgen en genegenheid. God roept mij; ik ga naar de Hemel; Gods voorzienigheid zal over U waken; en ik zal

voor U bidden. Dient de Heer getrouw; bemint elkander, en blijft mij indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar ziel de eeuwige rust. (300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)



De families LABIAU, PELEMAN, LABIE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming en danken U.

Uitg. Mw Sadones-Cordier, Everbeek.