

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS Amen.



Bid voor de ziel

van

PETRUS LABIAU

echtgenoot van

Maria-Catharina PONCEAU

geboren te Zegelsem, den 28 November 1864, en
godvruchtig overleden te St Maria-Oudenhove
den 3 Oktober 1948,
Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.



Eenvoudige godsvrucht, tedere bezorgdheid voor zijn echtgenote, onvermoeibare werkzaamheid, lieftaligheid jegens zijn kinderen vriendelijkheid jegens ieder deden hem van allen die hem kenden achten en beminnen. Hij stichtte ons in zijn leven en bij zijn dood. Zijn gedachtenis is in zegen.

De dood vond hem niet onvoorbereid. Met rustige overgave aan Gods Wil is hij naar de eeuwigheid gegaan met de vaste overtuiging dat de Opperste Meester hem welwillend zal ontvangen.

De grootste weldaad die God ons schenken kan is deze van een zalige dood. Daarom wenen wij niet als deze die geen hoop hebben; voor de gelovige wordt het leven verwisseld, niet weggenomen.

Mijn duurzame echtgenote, lieve kinderen en kleinkinderen, hebt dank voor uw goede trouw en liefde, blijft vast staan in uw geloof en helpt mij door uw gebeden en H. H. Missen, Het geloof zal u leiden en verblijden u gerustheid en vrede schenken op aarde en ons eens verenigen in de zalige eeuwigheid.

Bid de vier akten.

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.

Mevrouw Petrus LABIAU, geboren Maria-Catharina PONCEAU,
kinderen en kleinkinderen:
De Familiën LABIAU, en PONCEAU;

BEDANKEN U voor de blijken van deelneming
in den rouw die hun komt te treffen.