



VROOM AANDENKEN AAN DE

HEER

Robert LABIAU

echtgenoot van

Mevrouw Anna DE SMET,

Geboren te Opbrakel op 12 november 1914 en godvruchtig overleden in de kliniek Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 17 december 1983, voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

De avond voor zijn dood sprak Jezus :
« Nu zijt gij in droefheid, maar ik zal u terugzien; dan zal uw hart vol vreugde zijn en die vreugde zal niemand u ontnemen » (Jo 16,22)

Vader werd nu geroepen om te delen in die eeuwige vreugde. Toch is ons mensenhart vervuld van droefheid, want we hadden hem nog zo nodig. Zijn zorgende nabijheid zullen we moeten missen, we moeten verder zonder hem.

Als christenen weten we echter dat we niet definitief gescheiden zijn en dat zijn voorspraak bij de Heer ons allen zal ten goede komen.

We bidden God om sterkte en steun voor zijn geliefden die hij hier moest achterlaten. We vragen dat hij, die zijn Kalvarieberg schoon en moedig bestegen heeft, nu ook moge ingaan in de hemel vanwaar hij de zorgende vader kan blijven.

Moge hij op Kerstmis eer brengen aan God in den Hoge en vrede, vreugde en voorspoed afsmecken voor allen hier op aarde.

De families

Labiau, De Bus, De Smet, Hazebroek,
danken U voor de blijken van deelneming.

Begrafenissen RAOUL, Marktplein, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel