

" Het wordt nacht, Heer,
laat ons oversteken naar de andere oever "



Vrome herinnering aan
mevrouw

SUZANNE LA BIAU

echtgenote van de heer
Roger Blondelle

geboren te Zarlardingne op 28 december 1920
en godvruchtig overleden in het stedelijk
ziekenhuis te Geraardsbegen op 18 oktober
1983, gesterkt door het H. Sacrament der
Zieken.

Met verslagenheid en toch verwachting
vernam onze parochiegemeenschap het over-
lijden van één van onze dierbare mede-
gelovigen.

Suzanne was een trouwe en toegewijde
echtgenote, vol begrip en wijsheid, een
steun voor haar man in goede en kwade
dagen die ze samen hebben doorgemaakt.
De laatste levensmaanden waren voor haar
een lijdensweg, maar ook daarin was ze
een voorbeeld van geduld, van bidden en
aanvaarding. Moedig heeft ze haar ziek zijn
gedragen, soms verzwegen, het alleen pro-
beren dragen, om haar man en naastbe-
staanden geen pijn te doen. Uiteindelijk is

dat hart, dat zo warm klopte voor hen die
ze liefhad, bezweken onder de last van het
lijden.

Dierbare echtgenoot, dit afscheid valt zwaar
voorzeeker. Laten we de gelukkige jaren
gedenken die we samen hebben mogen
doorbrengen.

Mijn algoede zusters en broers, gij waart
voor mij de ware liefde, die mijn hart ver-
blijde. Mijn talrijke familieleden en vrien-
den, gij waart voor mij een grote steun.
Blijft me allen gedenken in uw vurige ge-
beden en nu nog een laatste woord :

ik dank God

om de genegenheid van mijn dierbare
echtgenoot, familieleden, vrienden en
buren

om de goedheid van hen die mij
verzorgden en hielpen

om de troost van hen die mij een
bezoek brachten

en om de gebeden en bloemen die als
zovele lichtstralen waren in mijn
moeilijke dagen.

De families

La Biau, Blondelle,
Matthys, Sadones en Cotton
danken voor uw gebeden en
blijken van diep medevoelen.