

Zalig de doden die in de Heer sterven.
(Off. d. overl.)



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mevrouw

Angelique LABIE

weduwe van Mijnheer
Frans LABIAU

geboren te Zarlardinghe de 8 december 1874 en
er overleden de 18 december 1989,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vr. van
Bijstand en van de Confrerie van de H. Barbara.

Gelukkig de mens die de kwellingen
verdraagt, want beproefd geweest zijn-
de, zal hij de kroon des levens ontvan-
gen die God beloofd heeft aan degenen
die hem lief hebben. (Jac. II 12)

Heer gij weet dat ik mijn ziel zuiver
bewaard heb ; ik heb mij nooit ver-
mengd met dezen die het vermaak
zoeken en mij nooit vervoegd met de-
genen die lichtzinnig wandelen.

(Job III 16)

Zalig die zich onder Maria's bescher-
ming stellen want zij zullen niets te vre-
zen hebben in het uur der dood.

(Pat. Dam.)

Beminde kinderen, kleinkinderen en
bloedverwanten, hebt dank voor uw
goede zorgen ; blijft mij indachtig in
uw godvruchtige gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families LABIE en LABIAU,

**zijn zeer erkentelijk voor uw
blijken van kristelijke deelne-
ming en danken U.**

Uitg. A. Opdecam, koster, Everbeek