

Een erekroon bij God zijn 's mensen hoge jaren,
als hij die mag op 't pad der deugd en eer vergaren !...



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

CELESTE LABIE

weduwe van de Heer

ALBERT VAN CAENEGEM,

geboren te Zarlardinghe op 15 oktober 1885
en er godvruchtig overleden op
25 oktober 1973,
voorzien van het H. Oliesel «in extremis».

Zij was een vrome en sterke vrouw, sterk door haar diep geloof, door haar uitnemende goedheid, door haar stichtende eenvoud. Ze was enkel bedacht op God en op allen die God aan haar moederliefde had toevertrouwd, zichzelf wist ze steeds te vergeten en op te offeren.

Daarom spaarde God haar de zware last van de doodstrijd en riep Hij haar schone moederziel onverhoeds tot Zich in de zalige, nooit eindigende vreugde van het paradijs.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, dankt God met mij voor de zegenrijke jaren die Hij mij gaf. Het leven was mij dierbaar en graag was ik nog bij U gebleven. Naast God waart gij mijn troost en mijn geluk.

Vanuit de hemel zal ik uw belangen aanbevelen aan God, die mij honderdvoudig aan U zal laten teruggeven wat gij in volle toewijding, vooral tijdens mijn oude dag, aan mij gedaan hebt.

Beste familieleden en kennissen, schenkt mij ook een vurig gebed.

De families LABIE, VAN CAENEGEM,
VAN EESBEKE, DE GLAS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel