



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer

ODILON LABIE

wed. wnaar van Mevrouw

Maria Camilla Lafort

geboren te Everbeek de 27 januari
1883 en er in de Heer ontslapen
de 11 oogst 1958 versterkt door de HH.
Sacramenten.

Hij was een godsdienstig en deugdzaam man, trouw aan God en Kerk, kweet hij altijd de zalige verplichtingen van onzen H. Godsdienst.

Goede huisvader was hij omringd met eerbied en liefde der zijnen, werkzaam en verkleefd was hij minzaam in zijn omgang met iedereen. Daarom zullen wij die hem bemind hebben tijdens zijn leven, hem niet vergeten na zijn dood.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, hoe pijnlijk valt mij dit plotse afscheid, doch Gods H. Wil geschiede. Ik dank U allen voor uw liefde en goede zorgen.

Geliefde familieleden en vrienden, vaartwel, tot wederziens in de hemel, weest mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
300 d. afl.

De familiën LABIE en LAFORT
zijn zeer erkentelijk voor de blijken van
deelneming en danken U.

Dr. Vw. Molde, Everbeek