

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN
de Heer

Roger, Henri LABIE

echtgenoot van Mevrouw
Gabriëlle Vanpevenaeyge,

geboren te Everbeek op 19 februari
1915 en godvruchtig overleden in
het Stedelijk Ziekenhuis te Geraards-
bergen op 3 september 1988,
voorzien van de HH. Sakramenten.
Oudstrijder 1940-1945.

Onze dierbare overledene die wij van-
daag ten grave dragen was een man
die stil door het leven ging. Hij was
gedienstig en zette zich onopvallend in
voor zijn medemensen. Ingekeerd zoals
hij leefde zou hij nooit van iemand
kwaad gesproken hebben. Dankbaar om
de genegenheid en vriendschap was hij
gelukkig, maar dan ook weer zonder
veel woorden of tekens, maar dan wel-
licht zoveel te oprechter.

Bidden we nu dat de Heer onze ge-
liefde overledene barmhartig weze en
hem opneme in het hemels Vaderhuis.
Dierbare echtgenote en kinderen, dank
om uw genegenheid en tedere zorgen.

Bidt voor mij dat de Heer mij genadig
weze.

U ook vrienden en burenen, oprecht dank
en denk nog eens aan mij in uw vrom-
me gebeden.

Heer, geef hem de eeuwige rust.

Voor uw blijken van medeleven in hun
rouw, danken U de families

Labie, Vanpevenaeyge, Lafort,
De Temmerman,

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel
Drukk. Devleeschouwer, Brakel