

o Heer. Gij hebt het zoo geschikt; uw wil geschiede op aarde als in den hemel.

Job



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Theophile Labie

Echtgenoot van Mevrouw

LOUISE PLETINCKX

geboren te Overboelare, den 4 Maart 1877 en overleden te Everbeek den 10 Januari 1949, voorzien van de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Gedenk, o Heer, bid ik u, hoe ik voor u gewandeld heb in de rechtzinnigheid en oprechtheid des harten en mij beïjverd heb te doen wat aangenaam is in uw oogten.

Is. 38

o Dood! o groot geheim der dood! Hoe wel leert gij ons kennen wat wij in deze wereld zijn! Beroem u dus niet over den dag van morgen, aangezien de dood niet vertoeft; want heden is de mensch en morgen komt hij niet meer te voorschijn.

H. Lig.

In zijn ziekte stelde hij zijn betrouwen op God. Hij aanvaardde goedhartig wat hem overkwam, bleef in vrede in zijn lijden, en behield de verduldigheid op den dag zijner ellende.

Job.

Vaarwel, beminde echtgenoot, geliefde kinderen en klein kinderen, duurzame broeders en zusters, God roept mij op het oogenblik dat ik voor u nog zou willen leven; doch troost u en bevrees niet een scheiding die niet eeuwig zal wezen.

H. Ambr.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust,

7 j. 7 q. afl.

druk. Depessemier. Everbeek

Een milde troost waren ons Uw blijken van kristelijke deelneming bij het afsterven van hem die ons zo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De Familiën

LABIE, VAN EESBEEKE
PLETINCKX en VAN HOCLANDT